

## Liden Singrøn

### Vinca minor

Vinca er en ret almindelig haveplante, der kan findes i mange lidt ældre haver og på kirkegårde.

Den er en ca. 15 cm høj stedsegrøn halvbusk, der danner et tæppe af grønt løv og blomstrer med violette blomster fra det tidlige forår. Den formerer sig med udløbere kan godt lide skygge og lidt fugtig jord.

Det er ikke til at fastslå, hvornår en eller anden besluttede sig til at tage den med herop fra Sydeuropa, hvor den vokser vildt, men en eller anden tog den med og passede så godt på den, at den stadig er her.

Bortset fra sin stedsegrønne krybende vækst, blomstrer vinca med flotte violette blomster med en fembladet regelmæssig krone.



Den findes af og til forvildet i naturen.

Vinca blev tillagt mange særlige egenskaber: En blomst i knaphullet holder ondskab væk. En plante over køkkendøren holder hekse væk. Båret på kroppen afværger den farer.

Desuden anbefalede danske lægeværker at bruge planten mod talrige lidelser. Vinca indeholder et stof 'pervincin', der er giftigt for mennesker, og planten bruges ikke mere.

I plantens hjemegn, Italien, kaldtes den 'dødens urt' og det var skik, at hænge en krans om den dødsdømtes hals på turen til galgen, måske for at afværge alt det onde, som forbrydelser medfører. Vinca blev plantet på børnegrave, som en grøn dyne, hvor barnets klare øjne viste sig i bladløvet, som smukke blomster.

Vinca er fortsat en populær plante, og kan købes i plantecentre.

### Middelalderhaven fakta:

Vinca kom til DK i middelalderen som prydblade. Siden har den spredt sig og findes på både Nyord, Bogø og Møn. Den findes på gamle havetomter, på kirkediget og den kan danne bunddække i skovkanter.

Tema 1: Lokale indførte planter

Tema 1b: Kirkedigets planter