

Skov-Jordbær

Fragaria vesca

Det lille Skov-Jordbær vokser fra en kort rodstok, der sætter tredelte blade og en lille hvid blomst på grenede stilke i maj- juni, hvor frugten dan-nes.

Planten er flerårig og hører til i den danske na-tur.

Den formerer sig med udløbere, der ved jord-kontakt danner rødder og nye planter.

Til trods for navnet er 'bærret' slet ikke noget bær, men derimod den opsvulmede saftige blomsterbund der er dækket af talrige smånød-der på overfladen.

Jordbær vokser på lysåbne pletter i skove, i krat og ved gærder.

Planten er hjemhørende i Danmark

Det lækre bær har været kendt og spist siden oldtiden.

I Middelalderen fik bærret en særlig betydning, fordi man sagde, at Jomfru Maria på sankt Hans nat, tager de døde børn med ud, for at spise jordbær. Derfor måtte kvinder ikke spise af bær-rene før dagen efter.

Hvis de gjorde det alligevel viste jomfru Maria sig for de døde børn og sagde: Jeres mor spiste jeres jordbær!

Jomfru Maria havde magt til at nægte børnene adgang til Paradis, hvis deres mor syndede mod hende! Og hvem ville gøre sådan noget mod sit lille døde barn?

Jordbær er også knyttet til Jomfru Maria på andre måder: 'Bærret's røde farve minder os om jomfru-ens kærlighed og modersorg. De hvide blomster er symbol på hendes renhed og det tredelte blad viser hen til den treenige Gud.

Jordbær smager herligt, men man bliver ikke mæt af at spise dem. Dette skyldes, at en pige engang plukkede en hel kurv fuld af jordbær. På vejen hjem mødte hun jomfru Maria, der spurgte, hvad hun havde i kurven? Pigen var bange for, at jom-fruen ville smage og svarede: 'Ingenting'. Jomfru Maria sagde: 'Ingenting?' Så lad det da være så-dan!' Siden den dag kan man ikke blive mæt af at spise skovjordbær.

Til gengæld har te af bladene været brugt som me-dicin mod nyreproblemer, og de mosedede bær har været brugt til at rense uren hud.



Middelalderhaven fakta:

Skov-Jordbær vokser på lysåbne skrænter, bakker, diger. Findes mange steder, også på vore øer.

Tema 1b: Kirkedigets planter