

Judaspenge

Lunaria annua

Judaspenge er en elsket og nem plante, der blomstrer med store violette eller hvide blomster, og findes i mange prydhaver.

Judaspenge er toårig dvs. den blomstrer først året efter at den har spiret. Første år danner den en kraftig rod, hvor den oplagrer næring til andet års vækstperiode.

Herefter sår den sig selv.

Man behøver ikke at være nogen stor specialist, for at få haven til at blomstre med judaspenge, er den først i gang lærer man hurtigt, at gå udenom nye planter, der først skal pynte til næste sommer.

Stilken grener sig ud foroven og blomstrer i toppen med store blomsterkvaste.

Den blomstrer først på sommeren, men de flotte blomster overgås næsten af de endnu flottere frøstande: På sidegrenene udvikles kvaster af næsten cirkelrunde frøkapsler, der anbefales til dekorationer. Når frøet er modent visner det grønne dækkende lag bort, og efterlader kun den tynde midtmembran, der skinner som sølv.



Planten har sit navn efter Judas Iskariot, disciplen der mod betaling påtog sig at udpege Jesus for den romerske besættelsesmagt. Associationen fra de skinnende cirkelrunde kapsler til penge er ikke fjern, og kapslerne bruges til en række dekorative formål.

Lader man planten stå afblomstret i haven vil den 1) så sig selv til kommende somres fornøjelser og 2) levere materiale til vinterens dekorationer. Vil man hellere have guldpenge frem for sølvpenge, kan man jo spraye materialet. 'Pengene' bør høstes før efterårsblæsten har revet de tynde membraner itu.

Judaspenge kan findes ved bebyggelser og på uglejede områder.

Den findes undertiden forvildet nær byer.



Middelalderhaven fakta:

Judaspenge er en skovplante fra Syd-øst Europa, indført som prydblade.

Det er en haveflygtning, som vokser nær bebyggelse i Stege, på Nyord og sikkert i de fleste af vore landsbyer. Den sår også sig selv på kirkegårde.

Tema 1: Indførte planter