

Farve Reseda

Reseda luteola



Farve Reseda er en meterhøj plante, en 2 årig urt, der på andet året sætter tætte klaser af bleggule blomster. Den ses ofte under navnet ”farve-vau”

En forædling til havebrug ’have-reseda’ er vel-lugtende og bruges til at give oplagret tøj en god lugt.

Den træffes undertiden på marker og gærder, hvortil den har forvildet sig fra tidligere dyrkning af planter til plantefarvning. Fra Farve Resedaen, farvede man grønt, gult og blå, samt olivengrøn.

Farve Reseda indgår den dag i dag, som den vigtigste plante blandt naturfarverne.

Andre planter farver også gult, men blegner hurtigt. Tekstiler farvet med Farve Reseda, holder den gule farve bedst.

Planten sås i september og ’ruskes’ op med rode, når frugterne modnes, og bladene begynder at gulne. Den høstede plante hænges til tørre et luftigt sted (ingen sollys).

Navnet reseda er afledt fra latin ’resedare’, der betyder berolige, og i denne egenskab, benyttedes planten medicinsk: Nogle dråber planteudtræk på hovedpuden fremmede en god og rolig søvn (Se også lavendelolie).

Planten indførtes fra området nær Marseilles, hvor dyrkningen var intensiv. Skulle man være så heldig at finde et forvildet eksemplar i naturen, bør man lade den stå, og dele sit fund på internettet. Lad den stå til frøene er modne, frø af vilde planter må gerne høstes.

Frøene fra planten kan bevare sin spireevne i mange år, og optræder undertiden, når jordlaget rodes op, og giver gamle frø nye livsbetingelser, en såkaldt dvaleplante.

Middelalderhaven fakta

Farve Reseda

Planten er indført til Danmark, den er ikke almindelig. Den er set på kirkegården i Borre samt i området ved Stege Borg.

Gul Reseda træffes også på Møn, den holder af kalkrig jord og vokser vildt på Høvblege.

Tema: Lokale indførte planter

Tema: Farveplanter